

Het clublied

Urst in de welpen en toen in de jeugd,
't was één grôte vriendschap, ut deej me zôn deugd.
'k docht baaj mun ègge, hier is mun plek,
want de White Demons, die vèn ik te gek.
Un man of un vrouw, de jong of de ouw,
ge bent wie ge bent en dès waor ik van houw.....



Refrein:

**De kraacht van White Demons
is de clubsfeer,
sportieve vriendschap
elluke keer.
Ut rooj-wit gevuul
dè zit in mun bloed.
Baaj de White Demons
vuul ik me goed!**

Ik ben er zô trots op, 't is iets van mezelf.
Speul gèrre de wedstrijd en de derde helft,
want baaj mun klupke, daor hangt echt zôn sfeer,
dè gift ons ok vleugels, jao elleke keer.
't is onze kraacht, maakt ons apart,
ut rooj-wit gevuul, dè zit in ons hart.....

Refrein:

**De kraacht van White Demons
is de clubsfeer,
sportieve vriendschap
elluke keer.
Ut rooj-wit gevuul
dè zit in mun bloed.
Baaj de White Demons
vuul ik me goed!**

Handballe saome, vur mekaor op de bres,
de haande op mekaor, dè brengt ons succes.
Jao, 't is zôveul méér dan ut spel meej dun baol,
ut gift ons plezier, goh wè hebbe waaj lol.
Handballe saome is nôit allin,
un klup as White Demons is, zô is 'r maor één.....

Refrein:

**De kraacht van White Demons
is de clubsfeer,
sportieve vriendschap
elluke keer.
Ut rooj-wit gevuul
dè zit in mun bloed.
Baaj de White Demons
vuul ik me goed!**